



De school met een  
hart voor iedereen

Gemeentelijke Basisschool  
Kooigemplaats 23  
8510 Kooigem  
Tel. 056 45 58 66

[gemeenteschool@kortrijk.be](mailto:gemeenteschool@kortrijk.be)  
[www.kortrijk.be/gemeenteschool](http://www.kortrijk.be/gemeenteschool)



## “De Krako”

### Kalender

zondag 4 feb	Amir uit groep 4 is jarig	
maandag 5 feb	personeelsvergadering - GEEN STUDIE	<i>gekke schoenendag</i>
dinsdag 6 feb	uitleg secundair onderwijs - 6e leerjaar	<i>gekke ander geslacht-dag</i>
woensdag 7 feb		<i>gekke haar/-of pruiken dag</i>
donderdag 8 feb		<i>gekke hoedendag</i>
vrijdag 9 feb		<i>helemaal te gekke verkleeddag</i>





## nieuws uit groep 1



Vertrekkend van het kleur **geel** kwamen we uit bij de bumba hoed.

Deze week hadden we het dan ook over de clown.

**Hoe ziet een clown eruit ? Wat is er zo typisch aan de clown?**

Over de clown Bumba werd verteld. Maar ook over de clown TiTo.

Die speelde zijn rode neus kwijt terwijl hij aan het gooien was met ballen.

Ondertussen zongen de kleuters : clowntje heeft een **rode neus**...

Terwijl we in de spiegels keken , probeerden we gekke bekken te trekken ...

Allemaal om elkaar te doen lachen...

Ter voorbereiding op het carnavalsfeest van volgende week.







## nieuws uit groep 2



De dokter schreef pilletjes en groene siroop voor. De apotheker geeft het juiste aantal pilletjes, maar oei! Hij heeft enkel rode, gele en blauwe siroop in zijn apotheek.

Hoe kunnen we nu groene siroop maken? De kinderen dachten samen na om de juiste siroop te kunnen maken.

De 2e kleuters experimenteren met de spuitjes van de dokter.

Op deze manier is een spuitje helemaal niet zo eng!



We oefenen op het rijden met de rolstoel. Dat was moeilijker dan gedacht!

Met 2 gaat het een stuk gemakkelijker. Gelukkig helpen de kleuters elkaar graag!





# nieuws uit groep 3

## De week van de poëzie...in groep 3

Huis na huis na huis,  
schouder tegen schouder,  
en zij aan zij,  
allemaal huizen in de rij.

De sta het dan donker wordt,  
komt men daar thuis,  
gaat aan het licht  
en de gordijnen dicht.

Huis na huis na huis  
wordt dan een poppenkast,  
met in ieder huis  
een ander verhaal  
dat bij zijn poppen past.

Geert De Kockere

van in

Ik lees met hup en aap

De boot, de boot,  
de boot van over zee,  
brengt raadsels  
en wonderlijke verhalen mee.

Uit het zuiden de kleuren,  
..... uit het noorden.  
Uit het oosten de geuren,  
uit het westen de woorden.

De boot, de boot,  
de boot ligt nu in de haven,  
en o, wat is hij groot!

Geert De Kockere

van in

Ik lees met hup en aap

Soms zit er in mijn buik  
een beest dat gromt.  
En weet je hoe dat komt?  
Dat het gromt?

Het heeft honger!  
En het lust alleen maar .....  
Of snoepjestaart. En ijsjes.  
Of vijf lange vingers na elkaar.

Echt waar!

Geert De Kockere

van in

leejaar 1 - dag 2 - ikleesmethupenaaip.be

Ik lees met hup en aap

In een schuurtje  
zonder naam  
zat een muurtje  
met een raam.

En als je op je tenen stond  
en door dat raam  
naar binnen keek,  
zag je in dat schuurtje,  
geloof het of niet,  
een paard  
dat op een ..... leek.

Geert De Kockere

van in

leejaar 1 - dag 3 - ikleesmethupenaaip.be

**Ik ben met hoop en angst**

Zeb  
die wou de zee,  
die wou de zon,  
wou alles wat niet kon.  
Op een dag wou hij de wind.  
En Zeb die zei:  
die zoekt, die vindt  
en Zeb die vond de wind.  
Nu..... het in zijn hoofd;  
wind die zit  
en wind die staat;  
wind die nooit meer liggen gaat.

Geert De Kockere



**van in**  
Klein Kinderboek

leerjaar 1 - dag 8 - kleesmetheugensop.be

**Ik ben met hoop en angst**



Op een dag,  
toen opa het niet zag,  
heb ik ze zelf eens opgezet,  
opa's pet.

En o,  
wat was ik toen .....  
zo ineens, zo vanzelf  
zo heel erg oud!

Geert De Kockere

**van in**  
Klein Kinderboek

leerjaar 1 - dag 8 - kleesmetheugensop.be

Elke voormiddag werd deze week afgerond met een heel leuk gedicht. Op woensdag gingen we zelf aan de slag... Hoe maken we een gedicht? Via "mindmapping" rijmwoorden zoeken en in fantasie-volle zinnen gieten. Elk groepje deelde via zijn/haar chromebook hun zelfgebakken gedicht met de juf. Ook de illustratie werd bij het gedicht passend een creatieve vorm gegeven door de ijverige kunstenaars.



<p><b>Floep</b> een grijze muis haar naam is pluis ze liep naar het bos en oei...daar kwam een vos. hap.. de vos at haar op met huid én kop. pluis zit nu in de buik bah... weet je wat ik ruik? <b>Ik wil hier uit !!</b> en floep.. pluisje wipt uit de poep. <b>Joepie!</b></p>	<p><b>de pen en de bij</b> ik ben een pen iedereen drukt op mij om mij aan te zette en dat doet zeer dus ik heb pech dus vlieg ik maar weg met de bij... weg...weg deze dag <b>bam boem klets..</b> Jolien, gaston en Anna</p>
<p><b>lijm,</b> lijm is mijn favoriete ding hij kan roze zijn en kleeft lijm wil geen lijm meer zijn vanaf nu is hij een groene kreeft Roméo,Amale, Jean-Côme</p>	<p><b>De grappige aap</b> een aap met een lange staart en een baard met een kaart. die wou weg uit de dierentuin, hij liep over een dak, heel erg schuin. en oeps ...vrij is hij. Hij roept heel blij: ik ben vrij ! nu woont hij in een boom samen met zijn oude oom Jean-Baptiste, Nasseridine, Estelle, Thierno</p>



Ondertussen lopen, na de winterproeven, de lessen in het eerste en tweede leerjaar weer op volle toeren. In het eerste leerjaar hebben we het hele verhaal van de 3 biggetjes **helemaal zelf gelezen** 😊 en maken we al vlot sommetjes tot en met 20 !





Op vrijdag vierden we de **verjaardag van Roméo!** 9 jaar, hoera!  
We maakten er een heus feestje van én konden proeven van heerlijke cakejes die Roméo helemaal zelf maakte!





## nieuws uit groep 4

Wij werkten in groep 4 : gedurende 5 dagen rond gedichten

Dag 1 : gedichten rond kaders vol kunst

Dag 2 : gedichten rond gevoelens

*Wist je dat zebra's  
bang zijn dat ze  
zomaar in slaap zullen vallen ?  
Tijdens het grazen  
of bij het eten van bitterballen?  
Daarom hebben ze altijd  
als ze liggen en als ze staan  
van 's morgens tot 's avonds  
hun pyjama aan .*

*Een egeltje liep door het bos  
Hij nam kleine stapjes  
want zijn stekeltjes zaten los  
gelukkig vond hij een dokter  
Die plakte ze stevig vast  
en van losse stekeltjes  
had het egeltje nooit meer last !!*

Dag 3 : gedichten rond monsternamen en raadseltjes

Dag 4 : Samen kom je verder dan helemaal alleen

Dag 5 : Circus ondersteboven

Wij vonden het geweldig om rond monsters te werken. We stopten onze raadseltjes in een doosje.







## Optelgedichtje

Er was eens een prinsesje  
met een heel mooi jurkje  
en dat jurkje was van fluweel



en bij dat fluweel hoorde een kraagje  
en dat kraagje prikte in haar keel.    Ella - Leonora



## nieuws uit groep 5

Onze nieuwe week startte weer goed!

Op maandag kregen we wat uitleg over onze boekbespreking en kozen we een boek in de bibliotheek.



We kregen dinsdag onze rapporten (samen met het zonnetje).



We zijn natuurlijk nog altijd de week van de poëzie. We tekenden woensdag een strip over een gekozen gedichtje.

Het fruit van de week was een tomaat.

In de turnles zijn we bezig met volleybal en netbal.





## wist-je- datjes?

Woensdag 31 januari was ook de dag waarop een *grote dankjewel* heel toepasselijk was voor Juf Inès die sinds september waarnemend directeur is van de school.

Ook aan Juf Els wensen we een verder, goed herstel en tot heel binnenkort! 😊



Fijn weekend vanwege  
het schoolteam Kooigem !