

“ De KRAKO “



Kalender

Zaterdag	2/10	Eerste communie Verjaardag Charles uit groep 5
Zondag	3/10	
Maandag	4/10	Vrije dag én werelddierendag; véél tijd dus om jouw huisdier(en) eens extra te verwennen
Dinsdag	5/10	Start MOS-project voor de kleuterafdeling
Woensdag	6/10	
Donderdag	7/10	Schoolstart MOS-project Terra is ziek met toneelvoorstelling
Vrijdag	8/10	Verjaardag van Marie-Julie uit groep 5 Verjaardag van Firas uit groep 2 2 workshops voor alle leerlingen Lager MOS-project Terra is ziek
Zaterdag	9/10	
Zondag	10/10	Verjaardag van Léon uit groep 5



Nieuws uit

Groep 1

Deze week werkten we rond het prentenboek 'Blauwtje en Geeltje'.

Op maandag luisterden we naar het verhaal en daarna gingen we zelf aan de slag en mengden we de beide kleuren. Wat waren de kleuters verwonderd dat ze net zoals in het verhaal groen konden toveren door beide kleuren te mengen.

Op dinsdag leerden we het versje van Blauw en Geel. De kleuters kregen een blauwe en een gele hand en lieten de beide handen zoenen... waaaaauw ze worden ook groen. Iedereen wou dit eens proberen en steeds opnieuw en opnieuw.

Voor de rest speelden we een gezelschapsspel met kleuren, keken en luisterden we naar Tik TAK, mochten we vrij schilderen met gele en blauwe verf en moesten we als echte speurneuzen op zoek naar voorwerpen in beide kleuren.





Nieuws uit

Groep 2

Onze rupsen werden door al de klasactiviteiten vlinders!

We oefenden op rekenbegrippen aan de hand van opdrachtkaarten (rechts, links, boven, onder).

De kinderen kregen hun zelfgemaakt prentenboek mee naar huis om dit in alle geuren en kleuren te vertellen aan jullie!! Geniet!

Op de website vinden jullie alle foto's van ons thema.

Op donderdag werkten we rond STEM-techniek: timmeren met kindvriendelijk-veilig materiaal, programmeren met het eigen lichaam en met de bee-bot (robotje), water vullen met opdrachtkaarten, trechters en verschillende potjes, op de lichtbak kleuren sorteren met grijptangen...

Fijn druk weekje met de wind in elk kind 😊





Nieuws uit

Groep 3

Wat is de voorbije week voorbij gevlogen. Woensdag was vast en zeker onze leukste dag!

Bijna alle vriendjes kwamen in hun sportoutfit naar school én we vierden ook die dag de verjaardag van Sky. Toen was de pret nog niet uit.. in de namiddag liepen veel kindjes uit groep 3 heel enthousiast mee in de estafette-loop. Hopla onze school werd 3^{de} 😊. Nogmaals een grote proficiat en een dikke duim vanwege het team.

Op donderdagnamiddag kwam een filmploeg in onze klassen filmen: jaja ... als echte acteurs en actrices toonden wij hoe het hoekenwerk verloopt in groep 3. Benieuwd naar de promofilm van onze school.

Onze juffen zijn druk in de weer om het komend schoolproject van Milieu Op School MOS in een leuke vorm te gieten. We kijken er alvast hard naar uit.





Nieuws uit

Groep 4

Op woensdag 29 september kwamen wij in onze sportoutfit naar de klas: paardrijden, voetbal, tennis, judo, ballet,...

SPECIALLEKE in groep 4: **Eerste Communie in een derde leerjaar, klinkt gek!**

Uit de kindermond:

Elena: Ik vind dat een beetje erg om in een 3^{de} leerjaar mijn communie te doen. Ik wou het al veel eerder doen. Ik verlangde er in het 1^{ste} leerjaar al zo naar. Door de corona werd het steeds uitgesteld. Mijn kleren werden ook te klein, nu heeft mama er weer nieuwe moeten kopen. En dat is natuurlijk niet goedkoop. Ik ben nu wel blij dat het deze keer zal lukken. Ik verlang om te lezen in de kerk. Daarna vieren we feest bij mémé. Niet enkel met familie, ook met vrienden. Er komt een springkasteel. Mémé heeft ook schommels, een glijbaan en een trampoline. Dat wordt dolle pret. Mama en papa kochten super veel chips voor het feest.

Célestin: Ik vind het tof om mijn communie te doen in het 3^{de} leerjaar. Ik had toch nog geen kleren gekocht in het 1^{ste}. Ik verlang nu wel om mijn nieuwe kleren aan te doen. We zingen samen in de kerk. Ik verlang ook om te lezen, nu kan ik al beter lezen. Thuis zullen we feest vieren met de familie. We laten ballonnen met kaartjes de lucht in. Mama maakt al het eten zelf klaar. Het zal lekker zijn, er zijn ook snoepjes!

Lisa: Ik vind het speciaal om mijn Eerste communie in het derde te doen. Door corona werd het vaak uitgesteld. Het zal een groot feest worden. Ik mag een kaarsje aanbrengen. Ik verlang ook om te lezen in de kerk. Op de repetitie lukte alles goed. Juf Justien heeft ons goed voorbereid.

Victorine: Het thema van de communie zijn vlinders. Ik verlang er al lang naar. Ik ga mooie kleren dragen. Ik mag voorlezen. Ik kijk ernaar uit. Ik weet nog niet of er een feest is. Wel wat gek dat we nu door covid al in het 3^{de} zitten.

Arviel: Ik had een beetje liever mijn communie in het 1^{ste} leerjaar gedaan. Ik mag voorlezen en dingen naar voor brengen. Ik ben benieuwd of de kerk vol zal zitten. Op de repetitie was dat anders, we zaten er maar met 9 kindjes. Ik zal het wel durven, toch voel ik een klein beetje stress. Mama moet ook voorlezen in de kerk. Ze vroeg of ik stress had. Ik heb nieuwe kleren gekocht, want die van het 1^{ste} leerjaar, daar kon ik niet meer in. Het zijn wel warme: een wit hemd, dan zo een klein jasje en nog een vest erboven. Wij vieren mijn feest pas op 23 oktober. Zaterdag gaan we naar het feest van mijn nichtje, zij doet ook haar Communie.

De kinderen van onze groep, die hun Communie niet doen, knutselden vlinders en een bloem als versiering voor in de kerk. Zo droeg iedereen zijn steentje bij om er een mooie viering, feest van te maken.

Wij kijken ernaar uit om jullie te bewonderen aanstaande zaterdag.

Wij zijn overtuigd dat jullie dit samen goed zullen doen.

Wij duimen voor jullie.

Je klasvriendjes, de juffen en de directeur.

Met dank aan juf Justien om alles in goede banen te leiden.





Nieuws uit

Groep 5

- Dag van de Sportvereniging

Op woensdag, 29 september mochten we in onze sportkledij van de sportvereniging naar school komen. We zijn blijkbaar een sportieve klas ! 8 van onze klasgenoten doen na de schooltijd nog aan sport ! (Mathis : zwemmen - Gaspard : tennis - Marie-Julie : handbal - Léon : triatlon - Loïc : handbal - Ella-Marie : dans - Charles : judo - Gilles : handbal)

- Filmdag op school

Op donderdag, 30 september kwam Erwin op onze school filmen. Met het zesde leerjaar waren we in groepjes aan het werk : oefenen op Kabas met de laptops, duo-werk in contractwerk of individueel aan de slag met verschillende taken. We zetten ons beste beentje voor 😊





Wistje datje?

- Vanaf volgende week de werken op het pleintje beginnen. In het belang van de veiligheid van onze kinderen gaan we er dus eventjes niet meer spelen totdat de werken afgerond zijn.
- Er volgende week een artikel verschijnt over onze school in de Krant van West-Vlaanderen. Voor de nieuwsgierigen onder ons, hierbij alvast de link <https://www.streekgenoot.be/we-kijken-vooruit/>
- Op onze school héél wat sportieve kinderen zitten? In sportieve kledij kwamen ze woensdag naar school



Tot volgende week!

Schoolteam Kooigem