

OC Marke



26 okt. - 21 nov.
Tentoonstellingen
op diverse
Markse locaties

mensen
onderweg
STELLEN TENTOON

www.kortrijk.be/kim



11.11.11
VECHT MEE TEGEN ONRECHT



KORTRIJK

11.11.11 focust dit jaar op "Internationale solidariteit". Naast de gebruikelijke tentoonstelling is er dit jaar meer creativiteit te bewonderen.

I.k.v. het OC-project "mensen onderweg" konden we, dankzij Refu Interim, 11 kunstenaars uitnodigen om hun creativiteit te tonen.

OC Marke – Hellestraat 6 deze werken zijn te zien in de foyer (werk)dagelijks van 9 tot 16u, tijdens andere activiteiten in het OC en op zondag van 14u tot 17u



Duygunur Bel Kilic
Turkije / Lokeren
schilderijen – textielkunst



Mohammad Radwan
Syrië / Brugge
collages (digitaal – papier)



Ramez Melhem
Syrië / Berlijn (Duitsland)
fotografie



Eman Dawoud Radwan
Palestina / Gent
mixed media



Ritika Diwan
India / Kortrijk
schilderijen



Fadi Elias
Syrië / Duisburg (Duitsland)
fotografie



Angelo Sartori
Brazilië / Italië / Brugge
fotografie



Mustafa Yasin Arslan
Turkije / Sint-Niklaas
fotografie



Fardows Abdulkadir Hassan
Somalië / Brussel
fotografie – film



Andrea Alessandra Ramirez Chavez
El Salvador / Sint-Niklaas
schilderijen – fotografie



Soheil Mahmoudi
Iran / Gent
fotografie

EXTRA: Kleine cafetaria, langs het Decaevillepad (achterkant O.C.) & in de Kapel Rodenburg

Changemakers

11.11.11 brengt allemaal mensen in beeld die werken aan verandering in hun land of dorp.
Kleine cafetaria OC



world press foto morgana joris denoo

Honger is een schreeuw blind date met de dood
honger wordt verklikt in de doka van een hoofd

Honger is een woord...



Klimaatchaos en de wereld van morgen

Géopolis, centrum voor fotojournalistiek en onderwijs, presenteert deze educatieve tentoonstelling. Deze tentoonstelling is gelijktijdig gerealiseerd met de oprichting van het initiatief "Climat2020", dat Europa uitnodigt om zich te mobiliseren rond de klimaatproblematiek.

Kapel Rodenburg

Millenniumgedichten

In 2006 was Kringloopwinkel 10 jaar jong, Mondiale raad 20 en 11.11.11 net 40 jaar. Met Millenniumkunst in de stad (nav de millenniumdoelstellingen) ging dit in Kortrijk niet zomaar voorbij, denk maar aan de Fietstotem van kunstenaar Carlo Herpoel op het Rondpunt Albertpark Kortrijk. Die gedichten stonden al die tijd op een Markse zolder en nu opnieuw te lezen.

Excuses mocht er toch nog wat stof te zien zijn...
Decaevillepad:(nieuw pad achter OC)