

De school met een
hart voor iedereen

Gemeentelijke Basisschool
Kooigemplaats 23
8510 Kooigem
Tel. 056 45 58 66

gemeenteschool@kortrijk.be
www.kortrijk.be/gemeenteschool



“ De Krako”

Kalender

maandag 13 maart	Proficiat aan de jarigen: Remi uit groep 3! Elliot uit groep 1!
dinsdag 14 maart	Toneel voor de peuters en kleuters: Blauwhemel.
vrijdag 17 maart	STEM in Deerlijk voor L5





nieuws uit groep 1

Onze laatste week rond muziek was goed gevuld.

We maakten een partituur aan de hand van een kleurenpatroon.

We schilderden een xylofoon met de juiste kleuren.

We maakten muziek met echte muziekbuizen.

We trommelden in de verf met ons handen en we keken naar een echt orkest.

De week sloten we af met een muziekquiz. De kinderen moesten raden welk instrument ze hoorden!

Wat hebben ze enorm bijgeleerd over instrumenten.

Woensdag lag er in onze klastuin sneeuw. Dit konden we niet laten voorbij gaan zonder in de sneeuw te spelen!

Vandaag was het pyjamadag. Alle kindjes kwamen vandaag in de klas met hun pyjama aan, super gezellig!

Maandag starten we met thema kip en vieren we feest met onze jarige Elliot!

Dikke kussen aan de zieke vriendjes!





nieuws uit groep 2

De laatste week werkten we ons thema af “Kobe maakt een museum”.

We legden de focus vooral op denkactiviteiten: Kobe woont in een bos en gaat op pad naar de stad om mensen uit te nodigen voor zijn museum.

We leerden onszelf ook oriënteren in de ruimte, leerden coderen en programmeren met ons klas robotje (bee-bot).

Matrixen werden met hulp van de juf gemaakt en we leerden tellen van 0 tot 10, of zelfs meer!

Kobe spreekt graag met tegenstellingen (kort- lang), aan de hand van een spelletje leerden we heel wat tegenstellingen.

Vrijdag sloten we de week knus af met onze gezellige pyjama's! Maandag starten we met het thema zaaien, planten, groenten en fruit! Zo gaan we in onze ontwikkeling vooruit!





nieuws uit groep 3



Tijdens ons wekelijks bib-bezoek op maandag ,
gaf juf
Natasja ons wat extra uitleg over de
boekenmaand!
Dit jaar staat hij in teken van '**Geluk**'. Alle
kindjes
kregen een **geluksoppetje**.



Later die dag gingen we met onze groep zwemmen. Op 't einde van de les was er nog wat tijd om te relaxen.

De kinderen genoten van de zalige bubbels in het warme bubbelbad! 😊



Tijdens de **muzische les** op donderdag verdiepten we ons verder in de kunst. Nog gekker! We werden zelf een kunstenaar! We kropen in de huid van René Magritte. We tekenden een van zijn beroemdste kunstenaars na! Volgende week gaan we verder hiermee aan de slag... Wordt vervolgd!





En ook **bednet** ging niet voorbij aan onze aandacht. Solidair met de vele kinderen die niet het geluk hebben om elke dag naar school te kunnen wegens ziekte!



De kindjes van het eerste leerjaar hebben deze week bruggen over gestoken...Ja hoor, we leerden in de wiskundeles, de brug over 10.

In de muzische les op woensdag zijn we alvast begonnen aan onze Paas-verrassing.. wat het wordt?...
Nog even geduld 😊





nieuws uit groep 4

Vandaag, maandag 6 maart, werkten voor de eerste keer in groep 4 op onze chromebooks.

We leerden inloggen en afsluiten.

We probeerden ons wachtwoord te onthouden.

We vinden het zeer leuk om op kabas te werken , te kijken naar karrewiet.

We oefenden de tafels op spelletjes .nl

Iedereen heeft nu zijn eigen chromebook.

Dankjewel aan onze directeur Herwig voor de chromebooks en aan juf Lore om alle chromebooks op punt te stellen.





Jammer Skay dat je ziek bent deze week. Maar je hebt er ook eentje. Je kan er dan op werken als je genezen bent Veel beterschap van al je klasvriendjes.

Wero : de windrichtingen en de windroos

Deze week oefenden we in groep 4 de windrichtingen in onze wero lessen .
Zo leren we de hoofdwindrichtingen beter onthouden :
noorden -oosten -zuiden- westen

De tussenwindrichtingen werden door sommige kinderen erbij geplakt



Hier zie je het stappenplan indien je het zelf ook wil knutselen !



We beplakten de windroos met de zelfklevende drukletters.

Een trukje om de windrichtingen in wijzerszin te onthouden :

nooit opstaan zonder wekker !!!



Dit is het resultaat van onze windroos. Ofwel :

Nooit	Oorlog	Zonder	Wapen
Noorden	Oosten	Zuiden	Westen





Vrijdag 10 maart bednet pyjamadag !!!



nieuws uit groep 5



Vorige week gingen we aan de slag met de Chromebooks : opstarten, inloggen met het nieuwe mail-adres, wachtwoorden intypen,... allemaal niet zo eenvoudig. Maar met het nodige geduld en oefenen lukt dit nu al beter en beter... In groep 5 gaan we nog een stapje verder : google classroom in gebruik nemen... beetje per beetje leren we meer en meer werken met de laptop !



Techniek 10 maart
Vandaag werkten we het bootje af en daarna werd het testen... Gelukkig bleven alle bootjes overeind !!



Belangrijk bericht voor de leerlingen van **L5** :

Op maandag 20 maart gaan we er op uit... 'Met de klas de boer op'... We bezoeken 2 hoeves (in Aalbeke en in Marke). Dit doen we met de FIETS !!

Heel belangrijk is dus dat je een degelijke fiets hebt om de verplaatsingen mee te doen : hij moet dus tip-top in orde zijn (remmen, ketting, fietsbel, ...)

Zorgen jullie daarvoor ?? Meer informatie volgt in de loop van volgende week 😊



wistje datjes?



Op dinsdag 7 maart trokken Juf An en Juf Tamara met hun bengeltjes naar Aalbeke. Dit naar aanleiding van de jeugdboekenmaand. Tine Vandenbroucke stelde er visueel het verhaal via **wonderling** voor. Kintsugi leerde dat hij pas een meester kon worden in zijn pottenbakken als hij ook het innerlijk geluk dat hij in zijn potten gevangen hield kon delen met anderen. Mooie boodschap!

Dank aan Meester Herwig, Natasja en collega Yana om te helpen in het vervoer !



- En ja hoor... ook al kijken we uit naar de lente, op woensdag werden vele kindjes gewekt met een verrassing... Sneeuw... Alhoewel die niet lang bleef liggen, hebben de kinderen toch nog iets of wat kunnen genieten van het witte tapijt.





- En ook Juf Eveline nam deze week haar sportiefste leerlingen mee naar de korfbalinstuif en dansinitiatie in Rollegem. Proficiat aan deze sportievelingen!



- “De tulp en de narcis en de hyacint... de lente begint..de lente begint...”O ja van de tulpen en de narcissen kunnen we in de schooltuin genieten en de hyacint van groep 3 is al aardig aan het groeien én bloeien in de klas van groep 3. Mooi he!



- Dat de aankomende fluo-party op donderdag **30 maart om 16 u**, een groot succes zal worden... dat durven wij nu al zeggen. Vele kinderen schreven zich alvast in. En de juffen, die zijn ook al naarstig op zoek naar fluo-spulletjes. Dat wordt mega-leuk.



Fijn weekend vanwege
het schoolteam Kooigem !